

12-daagse REIS door NOORWEGEN

Met o.a.: Lysevegen, Preekstoel en unieke natuur



We zijn er trots op u deze volstrekt unieke reis aan te mogen bieden, een reis naar één van de mooiste landen, waar we ons te midden van de machtige Schepping vaak heel nietig voelen.

Eigenlijk kan er voor de liefhebbers van de natuur en rust geen mooiere reis zijn.

Deze reis bevat alles wat de Noorwegen liefhebber zich maar kan wensen.

Een aaneenschakeling van hoogtenpunten met fjorden, bergen, uitgestrekte bossen, maar ook een verrassend cultuurland.

Kortom een reis die u nooit meer zult vergeten. Uiteraard zorgen ook onze fijne Noorse hotels voor het welslagen van deze onvergetelijke reis.

DE TEMPEL DER NATUUR

1^e dag: Donderdag

Vanuit Zeeland rijden we al vroeg via Hengelo naar de koffiepauze. Langs Bremen en door de Elbetunnel arriveren we aan het eind van de middag in Kiel, waar we inschepen op één van de schepen van de Stena Line voor de overtocht naar Zweden. Aan boord heeft u natuurlijk een prima dinerbuffet en buitenhut.

2^e dag: Vrijdag

Na het zeer uitgebreide ontbijtbuffet aan boord arriveren we in Göteborg. Langs de imposante Volvo fabrieken rijden we naar de grens en vervolgens naar Oslo. Hierna langs de Tyrifjord, wat eigenlijk een meer is, en Sundvollen naar ons fijne hotel in Hønefoss voor diner en overnachting.

3^e dag: Zaterdag

Na een goed Noors ontbijtbuffet gaan we u een goed beeld geven van de machtige natuur in dit immense land. We rijden werkelijk schitterende routes door een stuk unieke natuur. Naast de soms lieflijke natuur met meren, rijden we ook delen door hele ruige berggebieden. We maken deze dag compleet met koffie en lunch op mooie plaatsen in de vrije natuur. Eind van de middag arriveren we in Vrådal voor diner en overnachting.

4^e dag: Zondag

U kunt vandaag bij het hotel blijven en een ontspannen wandeling maken. Maar u kunt ook mee voor een rondje Telemark. Natuurlijk is het gebied rondom de fjorden één van de mooiste, maar dit deel van



Noorwegen heeft een heel andere schoonheid en eentje van serene rust. Met een zeer mooie route arriveren we in het historische Dalen voor een bezoekje. Tevens bezoeken we vandaag één van de mooiste kerken van Noorwegen, de Stavkirke van Eidsborg.

5^e dag: Maandag

We laten Vrådalen achter ons en gaan op weg naar Sand in het fjordengebied. We gaan via Åmot voor een onvergetelijk mooie dag door de indrukwekkende bergen van de

zuidelijke Hardangervidda. Ook vandaag weer de nodige stops in de natuur. Aan het eind van de middag arriveren bij ons mooi gelegen hotel aan de fjord in Sand.

6^e dag: Dinsdag

Via smalle binnenwegen waar u zeker zult ontstressen naar Blasjø, de verborgen schat van Rogaland. Na een werkelijk schitterende route met bochten en tunnels komen we bij het enorme stuwmeer met de grootste dammen van Noorwegen, aangelegd ten behoeve van de

waterkrachtcentrale. Ook vinden we hier veel loslopende dieren als schapen en geiten. We vervolgen onze weg via Suldalvatnet en Lono naar Røldal voor een bezoek.

Dan weer via een mooie route terug naar ons hotel in Sand voor diner en overnachting.

7^e dag: Woensdag

We bezoeken vandaag Stavanger. Maar voordat we daar zijn hebben we eerst een magnifieke route langs de uitlopers van de Boknafjorden. Rond de middag arriveren we in Stavanger, de stad vol natuurlijke hoogtepunten. Niet voor niets was de stad in 2008 culturele hoofdstad van Europa. We maken hier een kleine wandeling door Gamle Stavanger en zien de bijzondere en grootste verzameling witte houten huizen. Ook brengen we een bezoek aan het interessante oliemuseum, waar u ziet hoe Noorwegen van een arm land is uitgegroeid tot één van



de rijkste landen ter wereld. Ook heeft u hier nog wat vrije tijd. Op deze dag hebben we ook nog een veerverbinding, wat altijd een leuke en welkome afwisseling is, want de fjorden zijn het meest majestueus vanaf het water. Diner en overnachting in Sandnes.

8^e dag: Donderdag

Vandaag een wat langere dag, maar ook een hele mooie en waarschijnlijk het hoogtepunt van deze reis. We rijden naar Lauvvik. Daar staat één van de mooiste toeristische bootroutes van Zuid-Noorwegen op het programma, een boottocht op de Lysefjord, een onvergetelijke gebeurtenis, waar u machtige bergen, watervallen, zeehondenkolonies, geiten en afgelegen boerderijen zult zien. En die ons onder andere langs de beroemde 800 meter hoge 'preekstoel' voert. Deze bijzonder gevormde rots is wellicht de bekendste van het land. Ook zien we de Kjeragbolt, een rotsblok dat ingeklemd is tussen twee bergwanden en welke zo vaak te zien is op ansichtkaarten van



Noorwegen. Hierna bestijgen we met onze touringcar de "Lysevegen". Het magnifieke landschap, een waar eldorado voor de natuurliefhebber, met 32 bochten en een hoogteverschil van ruim 800 meter. Vervolgens door Helleland en dwars door Vest Agder richting ons fijne hotel in Kristiansand.

9^e dag: Vrijdag

Voor de meeste toeristen die naar Noorwegen trekken is de Noord-

kaap als een magneet: je moet er geweest zijn. Maar niet minder veelzeggend is de Zuidkaap (Sydkapp) met de vuurtoren van Lindesnes en zijn verhaal met een begin in 1656. Via een indrukwekkende route langs de kust, met vaak zicht op de wilde branding rijden we naar de Sydkapp, waar we een uitgebreide pauze zullen houden. Een kleine wandeling naar de vuurtoren of naar de bijzonder gevormde





Intensiteit: **2-3**

- Ontspannen programma
- Weinig wandelen, wel reizen van hotel naar hotel



monolieten is zeker aan te bevelen. Hierna keren we weer terug naar Kristiansand voor diner en overnachting.

10^e dag: Zaterdag

Na het ontbijt heeft u eerst wat vrije tijd in Kristiansand. U kunt eventueel een wandeling maken door Fiskebrygga, de voormalige vissershaven van Kristiansand en tegenwoordig vol met winkeltjes en restaurants. Hierna rijden met een mooie route naar Asgårdstrand, waar we de volgende overnachting hebben gepland.

11^e dag: Zondag

We vertrekken op tijd uit Asgårdstrand, want dan hebben we nog even de tijd om u wat van Oslo te laten zien en een bezoekje te brengen aan het prachtige beeldenpark Gustav Vigeland. Rond het middaguur schepen we in op de prachtige cruise ferry van de Colorline voor de overtocht naar Kiel. Met name de vaart door de Oslofjord is al een excursie op zich. Aan boord dinerbuffet en mooie buitenhutten met douche en toilet.

12^e dag: Maandag

Na ontschepping gaan we over de Duitse autobaan naar Osnabrück voor een pauze. Langs Apeldoorn keren we aansluitend huiswaarts. We besluiten onze onvergetelijke reis naar Noorwegen met een goed verzorgd diner.



Hotel info:

Zoals u van ons gewend bent, maken we op deze mooie rondreis gebruik van uitstekende hotels, waaronder een aantal Noorse hotels. Alle hotels beschikken over gezellige lounges, restaurant en hebben een prachtige ligging. Tevens zijn alle kamers voorzien van alle modern comfort. De maaltijden zijn van een hoog niveau. U heeft iedere morgen een uitgebreid ontbijtbuffet en 's avonds vrijwel altijd een heerlijk warm en koud buffet en een enkele keer een driegangendiner, in Noorwegen altijd met koffie na.

12-daagse REIS door NOORWEGEN

Vertrek:
DONDERDAG 06 JUNI 2019

Thuiskomst:
MAANDAG 17 JUNI 2019

€ 2.395,00 p.p.
inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer/hut: € 595,00

Reisinfo:

REISPAPIEREN:

Een paspoort of identiteitskaart

VERZORGING:

Halfpension

Hotel- en Ferryinfo:

06/07 juni:

Stena Line Kiel – Göteborg

07/08 juni:

Klaekken hotel Hønefoss - Noorwegen

08/10 juni:

Straand hotel Vrådal - Noorwegen

10/12 juni:

Ryfylke hotel Sand - Noorwegen

12/13 juni:

Thon hotel Sandnes - Noorwegen

13/15 juni:

Clarion Ernst hotel
Kristiansand - Noorwegen

15/16 juni:

Grand Hotel Asgårdstrand - Noorwegen

16/17 juni:

Color Line Oslo – Kiel