

12-Daagse REIS naar RUSLAND

Met o.a.: Hermitage, Petershof en Novgorod



We zijn verheugd u deze bestemming weer te mogen aanbieden. Een reis naar de parel van Rusland, Sint Petersburg. Deze stad aan de Finse Golf is er eentje van grote schoonheid.

De Tsaren en met name Tsaar Peter de Grote hebben hun stempel op deze stad gedrukt, waar pracht en praal de boventoon voeren. Architectuur uit de 18e en 19e eeuw, grachten, parken, paleizen en zelfs de metrostations zijn bezienswaardigheden.

Absoluut hoogtepunt op deze reis is een bezoek aan de wereldberoemde Hermitage. Een museum dat zijn gelijke niet kent, met meer dan twee miljoen kunstwerken en soms van onschatbare waarde. Een reis om nooit te vergeten.

PAREL DER PARELS

1^e dag: Dinsdag

Na het vertrek rijden we via Osnabrück en Bremen naar de Noordduitse stad Lubeck voor het diner. Na het diner schepen we in op de boot van de Finlines voor de overtocht naar Helsinki. Aan boord buitenhutten met douche en toilet.

2^e dag: Woensdag

Vandaag verblijven we aan boord van het schip, maar vervelen hoeft u zich niet. U kunt gebruik maken van alle faciliteiten aan boord.

3^e dag: Donderdag

Na het ontbijt arriveren we in Helsinki en vangen we een korte blik van de stad op, om vervolgens door te rijden naar de grens met Rusland. Hier worden we opgewacht door onze Nederlandstalige gids, die ons helpt met de grensformaliteiten en de hele reis

bij ons blijft. Na het passeren van de grens heeft u al gelijk een indruk van dit immense land. In de loop van de middag arriveren we bij ons luxe hotel in Sint Petersburg.

4^e dag: Vrijdag

Vandaag maken we uiteraard uitgebreid kennis met St. Petersburg. De schitterende stad met de eindeloze kanaaltjes, de mooiste lanen en parken, maar ook vele bijzondere gebouwen. Zo brengen we een bezoek aan de Peter & Paul vesting. In de kathedraal liggen nu alle tsaren van de Romanov familie begraven. Na de lunchpauze maken we een adembenemende rondvaart over de Neva. U kunt genieten van de mooiste gebouwen zoals de Verlosserskerk. Maar u zult onderweg nog veel meer mooie dingen zien.



5^e dag: Zaterdag

Het absolute hoogtepunt van deze reis is een bezoek aan de beroemde Hermitage. Na het bewonderen van het prachtige winterpaleis, heeft u de gehele dag de tijd het museum te bezoeken. Na de dood van Tsaar Peter de Grote ging zijn dochter, tsarina Elizabeth, door met het vervolmaken van Sint-Petersburg als residentiestad. Onder haar leiding werd het huidige Winterpaleis gebouwd door de Italiaanse architect Bartolomeo Rastrelli. Een van de mooiste ruimtes

in het Winterpaleis is de Paviljoenzaal bij de Wintertuin, met fonteintjes, kleurig marmer op de muren, vergulde balkonhekken, kroonluchters en een mozaïeken vloer. Ook zien we daar de beroemde pauwenklok. Maar ook een enorme collectie West-Europese kunst, onder meer van Rubens, Rembrandt, Da Vinci en Michelangelo. Teveel om op te noemen.

6^e dag: Zondag

U kunt vandaag een rustdag houden, maar u kunt ook mee voor een rit met



26

12-Daagse REIS naar RUSLAND

Vertrek:

DINSDAG 17 AUGUSTUS 2021

Thuiskomst:

ZATERDAG 28 AUGUSTUS 2021

€ 2.495,00 p.p.
inclusief entreegelden en visakosten

Toeslag éénpersoonskamer/hut: € 595,00

de metro. Want zoals al gezegd, zijn zelfs de metrostations ware kunstwerken. Sierlijk beschilderd, mooi vormgegeven en vaak met onbetaalbare kroonluchters. Een openluchtmuseum onder de grond. Een aantal mooie stations gaan we deze morgen bekijken. In de loop van de middag bent u dan terug bij uw hotel en heeft u nog wat vrije tijd.

7^e dag: Maandag

We rijden naar Novgorod, één van de oudste steden van Rusland, gebouwd



op de oevers van de Volkhov rivier en vanwege de rijke historie een bezoek meer dan waard. Zo bezoeken we hier de indrukwekkende byzantijnse St. Sofia Kathedraal uit 1050, het unieke oud-Russische Kremlin en het Yurev Klooster. Ook de rit er naartoe en weer terug is zeker de moeite waard en geeft ons de mogelijkheid te genieten van de bijzondere natuur. Eind van de middag zijn we weer terug in Sint Petersburg.

8° dag: Dinsdag

Één van de mooiste paleizen van Rusland is het Petershof, ook wel het Zomerpaleis genoemd. Het paleis staat op een klif in een enorm park, dat bezaaid is met fonteinen, beelden en paviljoens en net buiten Sint Petersburg. Het was oorspronkelijk

bedoeld als een tussenstop voor Peter de Grote als hij op weg was naar de marinebasis Kronstadt. Al snel vond de tsaar het een ideale plek om een paleis te bouwen, dat het paleis van Versailles naar de kroon zou steken. U zult versteld staan van de pracht en praal, zowel in het interieur van het paleis als in de tuinen eromheen. In de loop van de middag brengen we nog een bezoek aan het originele wodka museum en maken we een wodka proeverij mee.

9° dag: Woensdag

Na het ontbijt doen we nog een laatste indruk op van de stad, alvorens koers te zetten naar de Finse grens. Via de Zuidkust arriveren we in de loop van de middag weer in Helsinki. Als we nog wat tijd over hebben maken we nog



Intensiteit: 4

- Regelmatig een wandeling
- Veel wisselende hotels/boot

26

12-Daagse REIS naar RUSLAND

Reisinfo:

REISPAPIEREN:

Een paspoort (geldig tot 1 maart 2022)

VERZORGING:

Halfpension

(Voor deze reis is een visum vereist. Deze aanvraag duurt 8 weken. Begin juni 2021 zullen wij uw paspoort + pasfoto ophalen op een centraal punt. U krijgt uw paspoort op de eerste dag van de reis weer terug. Verdere info volgt bij de reisdocumenten. De kosten zijn inbegrepen)

Hotel- en Ferryinfo:

17/19 augustus:

Finnlines Travemünde - Helsinki

19/25 augustus:

Hotel Mariott Pushkin Sint Petersburg - Rusland

25/26 augustus:

Hotel Scandic Helsinki - Finland

26/27 augustus:

Finnlines Helsinki - Travemünde

27/28 augustus:

Hotel Lübeckerhof Stockelsdorf - Duitsland



een korte wandeling door het centrum. Diner en overnachting in Helsinki.

10° dag: Donderdag

Deze morgen gebruiken we in het geheel om de 'Lichtstad van het Noorden', Helsinki, te bezoeken. We nemen een kijkje op de kleurrijke vismarkt en zien de Lutherse Kathedraal, de Rotskerk, Sibeliushuis en het Finlandiahuset. Na de middag schepen we in op één van de fraaie schepen van Finnlines. Diner en overnachting aan boord.

11° dag: Vrijdag

Vandaag verblijven we voor een groot deel van de dag aan boord van het schip en kunt u lekker tot rust komen. In de loop van de avond en na het diner aan boord arriveren we in Travemünde en rijden we nog een klein stukje naar ons hotel voor de overnachting.

12° dag: Zaterdag

Na een heerlijk ontbijt rijden we langs Bremen en arriveren dan al snel weer in Nederland waar we bij het afscheidsdiner nog zullen napraten over deze reis.



Hotelinfo:

We hebben voor deze reis goede hotels gecontracteerd die allen mooie kamers bieden met bad/douche, toilet, televisie, etc. Uiteraard wordt u ook culinair verwend met driegangendiner of buffet, vaak met heerlijke lokale specialiteiten en uitgebreide ontbijtbuffetten.