



In 2019 nieuw in ons programma, een mooie reis naar een interessant gebied in Noord-Spanje, met in deze tijd nog prima temperaturen.

Navarra is een gevarieerde streek, met in het noorden de Pyreneeën en in het zuiden de valleien van de Ebro. Een uitgelezen mogelijkheid voor een ieder die weer eens wat anders wil, maar zeker ook voor diegenen die houden van een combinatie van natuur, cultuur en klimaat.

Na wat kleine aanpassingen hebben we een uitgebalanceerd excursieprogramma, waarin alle aspecten van een ideale vakantie tot uiting komen. Ook ons hotel in Pamplona draagt zeker bij tot een fijne reis.

DE VERBORGEN PAREL NAVARRA

1^e dag: Donderdag

Nadat u door de taxi thuis bent opgehaald, zetten we koers door de Westerscheldetunnel richting Frankrijk. Via de wereldstad Parijs naar Poitiers voor diner en overnachting.

2^e dag: Vrijdag

Via Bordeaux en een prachtige route door Aquitaine, waar natuurschoon nog echt natuurschoon is, naar Irún, waar we de grens met Spanje passeren. Direct krijgt u al een indruk van dit stukje Spanje, dat zo anders is dan de rest van het land. Een groene golf en de uitlopers van de Pyreneeën begeleiden ons het laatste stuk naar ons hotel in Pamplona voor diner en overnachting.

3^e dag: Zaterdag

Vandaag een ontspannen dag. Na het ontbijt gaan we de omgeving verkennen en dan met name het noorden van de streek, met fraaie routes door de bergen, door slaperige dorpen en kleine stadjes. Onderweg uiteraard de nodige stops voor koffie en lunch. Een heerlijke dag door de natuur.

4^e dag: Zondag

Deze dag voor de liefhebbers een halve dagexcursie. We brengen een uitgebreid bezoek aan onze standplaats. Pamplona is uiteraard wereldberoemd om de Sanfermine-feesten, maar ook om haar pittoreske straatjes en pleinen. Zeer de moeite waard is de 16e-eeuwse kathedraal Santa Maria en de

Intensiteit: 3-4

• Gevarieerd programma
• Regelmatig een wandeling

Pallacio de Navarra. 's Middags geen samengesteld programma. U kunt op eigen gelegenheid wat wandelen of genieten van de voorjaarszon.

5^e dag: Maandag

Vandaag een wat langere dag. We bezoeken het prachtige Logroño, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 14e eeuw en dat zeer belangrijk was tijdens de pelgrimstochten, getuige de vele verwijzingen naar Jacobus. Zo bekijken we onder andere de 'ronde' kathedraal en de 'tweelingtorens'. Ook maken we een ontspannen wandeling door de beroemde Calle del Laurel, de bekende tapasstraat. Vervolgens door naar Haro, middelpunt van de wereldberoemde Rioja wijnen. Ook dit stadje is gezegend met een fraai en oud centrum. Hier brengen we ook een uitgebreid bezoek aan één van de vele bodega's en uiteraard is een proeverij inbegrepen. Hierna rijden we weer terug naar ons hotel in Pamplona.

6^e dag: Dinsdag

Dat Navarra een zeer gevarieerde natuur heeft zullen we vandaag zien. We rijden naar het natuurreservaat Bardenas. Het zeer bijzondere semi-woestijnlandschap van dit biosreservaat staat niet voor niets op de UNESCO-lijst. In Bardenas Reales heeft de erosie van klei- en kalkstenen en zanderige grond grillige vormen uitgeslepen en een bijna maanachtige wereld gecreëerd vol met ravijnen, hoogvlakten en afgelegen steile rotsen. Het park is inspiratiebron voor schilders en schrijvers en het toneel voor reclamespots, videoclipps en films. Een landschap met contrasten en niet te vergelijken met de natuur in

het noorden. Helaas mogen we niet tot diep in het park met onze touringcar, maar onderweg is er voldoende te zien.

7^e dag: Woensdag

Vanmorgen rijden we zuidwaarts naar het middeleeuwse Olite, waar het ranke en harmonieuze silhouet van het kasteelpaleis al van verre te zien is. Dit nationale monument is de trekpleister van de streek, maar ook de rest van dit kleine stadje is zeer de moeite waard en fotogeniek. Na de lunchpauze rijden we een leuke route en houden we een uitgebreide pauze bij het klooster van Leyre. Niet zozeer het klooster is bezienswaardig, maar hier heeft u een adembenemend uitzicht over het stuwmeer van Yesa, gelegen aan de voet van de Sierra de Leyre, een enorme groen- en blauwkleurige vlek, die zich strekt over een lengte van 10 kilometer en een landschap dat gekenmerkt wordt door eiken-, beuken- en pijnboombossen.

8^e dag: Donderdag

Helaas verlaten we ons gastvrije hotel, maar we maken er een leuke dag van. 's Morgens rijden we door de machtige bergwereld van de Pyreneeën. Dan rijden we dwars door het Parc Naturel des Landes de Gascogne, het grootste woudmassief van Europa naar Poitiers voor diner en overnachting.

9^e dag: Vrijdag

Langs de steden Tours en Orléans rijden we noordwaarts naar Parijs. Over de rondweg van deze wereldstad, door het noorden van Frankrijk en Lille komen we al snel in België. Dan nog een klein stukje naar ons dineradres ter afsluiting van deze mooie reis.

Vertrek:

DONDERDAG 14 OKTOBER 2021

Thuiskomst:

VRIJDAG 22 OKTOBER 2021

€ 1.095,00 p.p.
inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 235,00

Reisinfo:

REISPAPIEREN:

Een paspoort of een identiteitskaart

VERZORGING:

Halfpension

Hotelfinfo:

14/15 oktober:

Hotel Mercure Poitiers - Frankrijk

15/21 oktober:

Hotel Tres Reyes Pamplonas - Spanje

21/22 oktober:

Hotel Mercure Poitiers - Frankrijk



Hotelfinfo:

Op deze reis verblijven we in een goed en zeer comfortabel ****-hotel nabij het centrum in het Taconerapark. Het hotel beschikt over een gezellige lounge, lift en zwembad. Alle kamers zijn voorzien van bad/douche, toilet, telefoon en televisie. Dagelijks heeft u een uitgebreid ontbijtbuffet en 's avonds een diner of buffet, met regelmatig lokale specialiteiten.