

## 14-Daagse REIS naar SPANJE

Met o.a.: Madrid, Valencia en Barcelona



Voor de afsluiting van dit reisseizoen hebben we gekozen voor een 'reisklapper' naar Spanje. Dit land heeft werkelijk alles om een ideale vakantie door te brengen. Prachtige steden met monumentale gebouwen, natuur die in elke hoek van het land compleet anders is, beroemde Costa's, een zeer vriendelijke bevolking en niet te vergeten een heerlijke keuken. We bezoeken op deze reis Pamplona, Madrid, Valencia en Barcelona. Stuk voor stuk steden van ongekende schoonheid. Daarnaast hebben we de mix gezocht met de natuur rondom en tussen de steden. Verrassende natuurgebieden waar rust en uitzicht voorop staan. Samen met onze gids ter plaatse ervaren we deze reis hoe mooi Spanje is en wordt het genieten van het begin tot het eind.

## DE RONDE VAN SPANJE

### 1<sup>e</sup> dag: Zaterdag

Nadat we u thuis hebben opgehaald, rijden we via Gent en Kortrijk naar Frankrijk. Via de wereldstad Parijs naar Poitiers voor diner en overnachting.

### 2<sup>e</sup> dag: Zondag

Via Bordeaux en een prachtige route door Aquitaine, waar natuurschoon nog echt natuurschoon is, naar Irun, waar we de grens met Spanje passeren. Direct krijgt u al een indruk van dit stukje Spanje, dat zo anders is dan de rest van het land. Een groene golf en de uitlopers van de Pyreneeën begeleiden ons het laatste stuk naar ons hotel in Pamplona voor diner en overnachting.

### 3<sup>e</sup> dag: Maandag

Een dag voor de liefhebbers van mooie steden. We brengen een

uitgebreid bezoek aan het centrum van Pamplona, een levendige, kleurrijke en tikkeltje rauwe stad in het noorden van Spanje. Het bruisende hart van Pamplona is het oude, middeleeuwse centrum. Dit deel van de stad bestaat uit een wirwar aan kleurrijke straten met karakteristieke oude huizen, historische gebouwen, pleintjes, monumenten en andere bezienswaardigheden. De stad is ook wereldberoemd om de San Fermin feesten. Zeer de moeite waard is de 16<sup>e</sup>-eeuwse kathedraal Santa Maria. De kathedraal van Pamplona diende als kroningsplaats en begraafplaats voor middeleeuwse koningen van Navarra. Ook bekijken we Palacio de Navarra en nog vele andere gebouwen en pleinen. Vanzelfsprekend heeft u ook nog wat vrije tijd. U kunt op eigen gelegenheid wandelen of genieten van de najaarszon.

30

**14-Daagse REIS naar SPANJE****Vertrek:**

ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2024

**Thuiskomst:**

VRIJDAG 11 OKTOBER 2024

**€ 2.290,00** p.p.  
inclusief entreegelden

Toeslag eenpersoonskamer: € 495,00

**4<sup>e</sup> dag: Dinsdag**

We bezoeken het prachtige Logroño, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 14e eeuw en dat zeer belangrijk was tijdens de pelgrimstochten, getuige de vele verwijzingen naar Jacobus. Zo bekijken we onder andere de ronde kathedraal en de tweelingtoren. Ook maken we een ontspannen wandeling door de beroemde Calle del Laurel, de bekende tapasstraat. Vervolgens door naar Haro, middelpunt van de wereldberoemde Rioja-wijnen. Ook dit stadje is gezegend met een fraai en oud centrum. Hier brengen we ook een uitgebreid bezoek aan een van de vele bodega's en uiteraard is een proeverij inbegrepen. Hierna rijden we weer terug naar ons hotel in Pamplona.

**5<sup>e</sup> dag: Woensdag**

Na een goed ontbijt verlaten we Pamplona en rijden we zuidwaarts. Onze eerste stop is in het middeleeuwse Olite, waar het ranke en harmonieuze silhouet van het kasteelpaleis al van verre te zien is. Dit nationale monument is de trekpleister van de streek en ook de rest van dit fotogenieke, kleine stadje is zeer de moeite waard. Hierna vervolgen we onze weg en zien we weer een hele andere natuur. Langs diverse parken rijden we naar de hoofdstad Madrid voor diner en overnachting.

**6<sup>e</sup> dag: Donderdag**

Vandaag een uitgebreid bezoek aan de Spaanse hoofdstad. De koninklijke stad Madrid is meteen een van de mooiste steden van Europa. De stad met 3,2 miljoen inwoners bruist van de energie en heeft ondanks haar grootte toch een vrij intiem karakter. Madrid is ook een van de meest historische steden van Spanje, met een rijke cultuur en een eeuwenoud erfgoed. We bekijken onder andere het Palacio Real, het koninklijk paleis van Madrid. Het paleis werd in de 18e eeuw gebouwd in opdracht van Filips V. Het barokke paleis telt meer dan 3000 kamers. Alleen het Franse Château de Versailles is groter. Ook wandelen we over het Plaza Mayor,

het belangrijkste plein in het centrum van Madrid met een kleurrijke geschiedenis en Plaza de Cibeles, een plein in het midden van de stad met grote fontein en een marmeren beeld van de Romeinse godin van de vruchtbaarheid Cybele. Opvallend gebouw aan het plein is Palacio de Comunicaciones, het oude postkantoor en huidige stadhuis van Madrid.

**7<sup>e</sup> dag: Vrijdag**

Een dagje buiten de stad genieten van de natuur staat vandaag op het programma. Ten westen van Madrid ligt de Sierra de Gredos, een compacte gebergte, gekenmerkt door indrukwekkende granieten rotswanden. Het heeft meer dan tien toppen van boven de 2.400 m. De bergen zijn er puntig, de hellingen steil. De hoogste top is de Almanzor (2592m) en wordt in zijn directe omgeving omringd door lagere bergen en vormen tezamen het majestueuze hart Circo de Gredos, een cirque ontstaan door een gletsjer. We rijden heerlijk rond aan de voet van dit gebergte en genieten van al het natuurschoon. Eind van de middag keren we terug naar Madrid.

**8<sup>e</sup> dag: Zaterdag**

Vanmorgen nog een laatste blik op Madrid, maar al snel laten we de stad achter ons en rijden een gebied van Vega del Tajuña binnen, vol met wijngaarden en olijfboomgaarden op weg naar Chinchón. De attractie van Chinchón is het prachtige Plaza Mayor, omringd door middeleeuwse huizen met groene gekleurde balkons. In 1974 werd Chinchón tot historisch erfgoed verklaard en staat ook op de lijst van de mooiste dorpen van Spanje. Hierna rijden we over de Autovia del Este naar Valencia, waar we in de loop van de middag zullen arriveren.

**9<sup>e</sup> dag: Zondag**

Een rustige dag vandaag. We vertrekken niet al te vroeg. Vandaag brengen we een bezoek aan het centrum van Valencia. Valencia ligt aan de oostelijke kust van Spanje, aan de Costa del Azahar. Het historische centrum is zeer

bezienswaardig met net daarbuiten een aantal highlights die we ook niet mogen missen. Grootste voorbeeld hiervan is Ciudad de las Artes y las Ciencias, ook wel bekend als de stad van de kunsten en wetenschappen. Dit is een van Valencia's meest toonaangevende bezienswaardigheden, midden in het Jardín del Turia. Een kleine greep uit alles wat hier te bewonderen is, zijn het operagebouw en het Umbracle. Dit is een immense tuin met planten uit het Middellandse Zeegebied en u ziet hier ook hedendaagse sculpturen.

**10<sup>e</sup> dag: Maandag**

Op een steenworp afstand van Valencia ligt L'Albufera, een natuurpark met bossen, open vlaktes en het grootste meer van Spanje, dat door een lange duinenrij gescheiden is van de Middellandse zee. Hier liggen ook de Spaanse rijstvelden. Deze rijst wordt gebruikt om paella te maken. Hier genieten we niet alleen van de natuur, maar maken we ook een ontspannen boottocht, met zicht op deze rijstvelden. In de loop van de middag rijden we met een leuke route weer terug naar ons hotel in Valencia.

**11<sup>e</sup> dag: Dinsdag**

Na een goed ontbijt vinken we Valencia ook af van onze bucketlist en rijden via de diverse Costa's

Intensiteit: **4-5**

- Regelmatig een wandeling
- Heel veel zien en soms heuvelachtige omgeving

## 14-Daagse REIS naar SPANJE



noordwaarts. Waar mogelijk verlaten we even de snelwegen om te genieten van de bruisende Costa's, de badplaatsen en de uitzichten over de Middellandse Zee. Onderweg natuurlijk de nodige stops. Eind van de middag arriveren we in Barcelona voor diner en overnachting.

### 12° dag: Woensdag

Uiteraard staat Barcelona vandaag op het programma, een van de mooiste steden van Spanje. We maken een rustige stadswandeling langs de mooiste bezienswaardigheden van de stad, met Las Ramblas en de Sagrada Familia als absolute hoogtenpunten. Las Ramblas was voorheen een drooggevallen rivierbedding, nu is het de bekendste laan van Barcelona. De avenue met al zijn platanen, bloemenstallen, straatmuzikanten en menselijke standbeelden loopt van Plaça de Catalunya, het hoofdplein dat ook zeer bezienswaardig is, naar de haven Port Vell. De 1200 meter lange Ramblas straalt nog steeds een 19°-eeuwse sfeer uit, afgewisseld met moderne zaken en vele souvenirshops. De Sagrada is wellicht het beroemdste bouwwerk van Barcelona. De naam betekent basilliek en verzoenende kerk van de Heilige Familie. Deze prachtige onvoltooide kerk is ontworpen door

de Catalaanse architect Antoni Gaudí en de bouw is reeds gestart in 1882. Een zeker hoogtepunt op deze reis.

### 13° dag: Donderdag

Helaas moeten we vandaag alweer aan de terugreis beginnen, maar het wordt een mooie tocht. Al snel komen de Pyreneeën in zicht en daarna de grens met Frankrijk. Via Avignon en langs de Ardèche komen we bij Lyon. Vanaf hier is het nog een klein stukje naar Chalon-sur-Saône voor diner en overnachting.

### 14° dag: Vrijdag

We volgen de Route du Soleil, langs Dijon en Nancy. Dwars door Luxemburg komen we in de Belgische Ardennen en via Brussel rijden we naar ons dineradres, waar we deze bijzondere reis met elkaar zullen afsluiten.



### Reisinfo:

#### REISPAPIEREN:

Een paspoort of identiteitskaart

#### VERZORGING:

Halfpension

### Hotel:

#### 28/29 september:

Hotel Mercure Poitiers - Frankrijk

#### 29 september/02 oktober:

Hotel El Toro Pamplona - Spanje

#### 02/05 oktober:

Hotel Madrid - Spanje

#### 05/08 oktober:

Hotel Puerto de Sagunto Valencia - Spanje

#### 08/10 oktober:

Hotel Campus Barcelona - Spanje

#### 10/11 oktober:

Hotel St Georges Chalon - Frankrijk

### Hotelfinfo:

Wij hebben prima hotels gecontracteerd op deze reis, die allen voorzien zijn van alle moderne comfort. De kamers zijn minimaal voorzien van een lounge en een restaurant. De kamers zijn voorzien van bad/douche, toilet en tv. Vanzelfsprekend wordt u ook culinair verwend met 's avonds een uitgebreid diner of buffet en 's morgens een ontbijtbuffet.